

Stichting ITI

Inclusive Trading Initiative al zes jaar actief in Rwanda

Stichting Facilité

Kinderbijbels voor de stam Bété in Ivoorkust

mission-invest.com

Bekijk alle bijzondere projecten

Wake-up call..

Je wordt ruw wakker geschud: ineens een oorlog, zo dichtbij! Het leven leek zo vredig en voorspelbaar. Dat is opeens voorbij. Onzekerheid en angst dringen zich op. Wat staat ons te wachten?

Meerdere keren in mijn leven heb ik een wake up call ervaren. Enorm spannend was de tijd van de koude oorlog en de val van het ijzeren gordijn in 1989. Ook de 9/11 aanval in 2001 op de Twin Towers in New York was zo'n wake-up call. Heel indrukwekkend vond ik hoe de Covid-19 pandemie de hele wereld abrupt stilzette! En dan recent op 24 februari de inval van Rusland in de Oekraïne die door niemand voor mogelijk werd gehouden.

In het persoonlijk leven kan er ook zo'n wake-up call zijn: je gaat door een crisis heen en alle vanzelfsprekendheid is weg. Het kan komen door een ernstige ziekte, relatieproblemen, financiële zorgen in je bedrijf, etc. Existentiële vragen dringen zich op: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is echt belangrijk?

Wat is mijn levensdoel? Vaak denken we hier niet zo over na, totdat we worden wakker geschud. In die zin kan een wake-up call ook heel heilzaam en verrijkend zijn!

Het doet me denken aan het beeld van C.S Lewis over 'Gods megafoon'.

We zien het ook nu met de crisis die is ontstaan door de oorlog in de Oekraïne.

WIM HASSELMAN | *Founder MissionInvest*

Terecht wordt onze 'normaal politiek' kritisch bevestigd. Op meerdere fronten vindt nu een herbezinning plaats. Zo krijgen Defensie en de NAVO weer betekenis en blijkt vrede een kostbaar goed te zijn, moeten we zo snel mogelijk van het Russisch gas af, stimuleren we lokale en regionale productie en moet vooral Afrika voor haar voedsel meer zelfvoorzienend worden.

Het zal duidelijk zijn dat MissionInvest heel veel problemen niet kan oplossen. Daarnaast weten we als christen dat we leven in een gebroken wereld; volmaakt wordt het hier niet. Wel kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Met elkaar kunnen we projecten van HOOP realiseren en kwetsbare mensen perspectief bieden.

Het project in Rwanda is daarvan een prachtig voorbeeld. De afgelopen twee jaar zijn al 1.000 arme boeren geholpen. Met een 2e project willen we weer 1.000 boeren helpen om gewassen te verbouwen en daarmee te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ook het kinderbijbel project in Ivoorkust vind ik zo'n project van hoop. Kinderen vertellen de verhalen uit de Bijbel aan hun ouders die zelf niet kunnen lezen en schrijven. Zij laten het Licht van hoop schijnen waar nog veel geestelijke duisternis is. Van dit soort projecten word ik enthousiast!

Ik hoop dat deze nieuwsbrief voor u ook weer een wake-up call is om mee te doen en de projecten van MissionInvest te steunen. Het zal u vreugde brengen. Zeker weten!



Help 1.000 arme boeren in Rwanda



“Toen ik met dit project begon had ik een droom dat het begin moeilijk zou zijn, maar dat er uiteindelijk heel veel mensen geholpen zouden worden. Inmiddels beseft ik dat het niet zomaar een droom was.”

Ben, manager landbouwproject in Rwanda



Stichting Inclusive Trading Initiative (ITI) is al zes jaar actief in Rwanda. In de afgelopen drie jaar zijn door ITI in Oost-Rwanda 1.000 boeren getraind om hun landbouwmethode en bedrijfsvoering te verbeteren én inkomsten te genereren.

De focus van het programma is gericht op arme boeren. Omdat Rwanda relatief klein en dichtbevolkt is, bezit een gemiddelde boer slechts circa 0,3 hectare land. Hiermee moet hij zijn inkomen verdienen om zijn gezin te onderhouden. Door klimaatverandering staan de boeren ook nog eens voor extra grote uitdagingen.

Wat doet ITI?:

- Toepassen van duurzame teeltechnieken, natuurlijke irrigatie, biodiversiteit en bodemmanagement
- Vormen van coöperaties van boerengroepen
- Boeren worden getraind in goed ondernemerschap
- Versterken van de marktpositie.

De boeren krijgen door ITI een beter inkomen en toekomstperspectief! Dit programma groeit en biedt veel potentie voor verdere opschaling. Het is heel bijzonder om in deze nieuwsbrief te vermelden dat er een aangrenzend gebied beschikbaar is om nog eens 1.000 boeren te gaan trainen!

Om onze plannen te realiseren willen we graag voor eind 2022 voldoende financiële middelen werven. Er is in totaal nog € 150.000 nodig. Dit is omgerekend: slechts € 150 per boer. Helpt u mee?

Mini bedrijven in Rwanda mogelijk voor gedreven ondernemers!

‘Sinds ik professionele apparatuur heb kunnen leasen heb ik mijn dienstverlening flink kunnen uitbreiden. Daardoor heeft mijn carrière een vlucht genomen en is mijn inkomen significant gestegen.’

Christian fotograaf

Stichting ITI heeft met een lokaal team Rwandezen ook een lease-product ontwikkeld en een lease-bedrijf **Equip Rwanda** opgezet. Equip Rwanda heeft als doel om in 4 jaar tijd 1.000 kleine ondernemers te helpen met het opzetten van kleinschalige business in verschillende sectoren: bouw, metaalbewerking, transport, detailhandel, etc. Na een strenge selectie en een intensieve training krijgen kleine ondernemers de kans hun bedrijf

uit te breiden met het benodigde equipment op basis van operationale lease. Ze kunnen voor € 5.000 lenen en moeten dat in maximaal 3 jaar terugbetalen. De eerste 60 ondernemers zijn al geholpen met een kredietfaciliteit. Via MissionInvest zoeken we financiers die bereid zijn om renteloos dit programma te steunen met een 5-jarige lening van € 100.000. Helpt u mee om dromen van ondernemers waar te maken?



Kinderbijbels voor de stam Bété... verspreid het evangelie mee!

Ds. Bram Krol van Stichting Facilité heeft een bijzondere missie: onbereikte volken bereiken met het Evangelie. Heel bijzonder is dat hij sinds 2013 ingangen heeft bij de stamhoofden van Dan en Bété in Ivoorkust. Al vanaf 2019 worden kinderbijbels voor deze stammen vertaald. In deze gebieden is 80% van de ouderen nog analfabeet. Hoe wonderlijk dat juist de kinderen en jongeren hebben leren lezen. Zij vertellen de verhalen van de kinderbijbel weer door aan hun ouders en grootouders. Wat een zegen dat het Evangelie op deze eenvoudige manier mag worden verspreid!

Wat is er sinds 2013 gebeurd?

Duizenden mensen zijn christen geworden en er zijn sindsdien al 750 bijbelgroepen actief. Het werk mag nog steeds doorgaan dankzij de bevoegenheid van ds. Krol.



Missioninvest wil graag Stichting Facilité verder helpen met hun prachtige werk. Doel is om nog dit jaar 17.500 kinderbijbels uit te reiken en ook de training en nazorg te organiseren. De totale projectkosten zijn € 94.000. Omgerekend dus ruim € 5 per

bijbel! Er is al € 38.000 binnen; we zoeken nu actief naar donoren voor de resterende € 56.000.



Helpt u mee om op deze eenvoudige en praktische wijze het Evangelie te verspreiden in Ivoorkust?

Ik ben anders te werk gegaan dan gebruikelijk. Vaak wordt gesteld: "Jullie zijn fout en wij zijn goed, dus kom bij ons." Ik heb tot hiertoe gezegd: "Ik hoor bij jullie en ik weet iets wat jullie voor een deel kwijt zijn. En zo kwamen er openingen voor het Evangelie."

Ds. Bram Krol



WIM HASSELMAN

Dank voor het lezen van deze nieuwsbrief. Elke keer is het weer een uitdaging om een keuze te maken uit de vele projecten in de portfolio van MissionInvest. Ik hoop dat u enthousiast bent geworden en vrijblijvend met mij verder wilt praten. Dat doe ik graag! Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, maar we kunnen ook online of telefonisch de zaken bespreken. Bijzonder dank voor alle betrokkenheid in financiële middelen en vooral in gebed. Samen mogen we bijdragen aan een betere toekomst. Soms wat dichterbij, en soms juist ver weg. Check van tijd tot tijd de website www.mission-invest.com om nieuwe projecten te bekijken. Ik kijk weer uit naar een volgend contact met u!

MissionInvest wil christelijke hoop en perspectief bieden in een gebroken wereld. Door krachten te bundelen van stichtingen, ondernemers en fondsen wil MissionInvest impact realiseren en dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk.

whasselman@mission-invest.com | 06-20956215

Afmelden klik [hier](#)